

Zomers Bijbelleesrooster

met nog wat extra's



KerkPunt

kom verder in kerk-zijn

 info@kerkpunt.nl
 www.kerkpunt.nl

 Dokter Spanjaardweg 4b | 8025BT Zwolle
 038 – 42 704 80

Colofon

Copyright Kerkpunt
Dokter Spanjaardweg 4b | 8025 BT Zwolle
www.kerkpunt.nl

Welkom bij dit Zomers Bijbelleesrooster

Zomer, vakantietijd. Een periode waar je naar uit kunt zien om dat je dan 'de tijd hebt'. Voor elkaar, om te lezen, om te doen waar je zin in hebt, om gewoon rond te kijken.

In dit Bijbelleesrooster sluiten we daarbij aan. De invalshoek is 'oog hebben voor...'. Elke dag heeft een eigen blik:

- ... de schepping
- ... de wereldwijde wereld
- ... jong en oud
- ... rust
- ... de weg
- ... Gods wijsheid
- ... de ander

Het is een rooster voor twee week. De eerste week wordt een psalm gelezen, de tweede week passage uit een van de vele andere boeken van de Bijbel.

Bij elk dagthema staan twee extra's, een voor de eerste week, een voor de tweede.

Neem elke dag even de tijd voor dit *Zomers bijbelleesrooster*. Of je nu voor je tent, caravan of camper zit, op een terras, in de eigen achtertuin of schuilend voor de regen onder een afdak: geniet ervan!



om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,

omdat de hemel mij begroet.

Jan Wit

Inhoud

Welkom bij dit Zomers Bijbelleesrooster	3
Bijbelleesrooster	6
.....	6
Zondag: Oog voor de schepping	7
Namen (1)	7
Namen (2)	7
Maandag: Oog voor de wereldwijde wereld	7
Wereldwijd? (1)	7
Wereldwijd? (2)	8
Oog voor jong en oud.....	8
Jong en oud.....	8
Oud en jong	9
Oog voor rust	9
Rust (1).....	9
Rust (2).....	9
Oog voor de weg	9
Onderweg (1)	9
Onderweg (2)	10
Oog voor Gods wijsheid	11
Wijsheid komt met de jaren?	11
Wijsheid op tegeltjes	11
Oog voor de ander.....	12
Vriendschap en liefde: om te luisteren	12
Vriendschap en liefde: om te doen	12

Bijbelleesrooster

	Week 1	Week 2	Extra pagina 6 - 11
Zondag	Psalms 104	Job 38: 1-13, 31-38	1. Namen (1) 2. Namen (2)
Maandag	Psalms 124	Handelingen 16: 1-12	1. Wereldwijd? (1) 2. Wereldwijd? (2)
Dinsdag	Psalms 8	Zacharia 8: 1-8	1. Jong en oud 2. Oud en jong
Woensdag	Psalms 62	Lucas 5: 12-16	1. Rust (1) 2. Rust (2)
Donderdag	Psalms 122	Handelingen 18: 23-28	1. Onderweg (1) 2. Onderweg (2)
Vrijdag	Psalms 42	Spreekwoorden 2: 1-12	1. Wijsheid komt met de jaren? 2. Wijsheid op tegelijken
Zaterdag	Psalms 133	Marcus 2: 1-12	1. Vriendschap en liefde: om te luisteren 2. Vriendschap en liefde: om te doen

Zondag: Oog voor de schepping

Namen (1)

Je hoeft niet de namen te kennen van alles wat je ziet. Een boom is mooi, ook al weet je niet dat het een zomereik is. Vogelzang klinkt prachtig, ook als je niet weet dat het een zwartkop is. Maar het is zo dat je beter gaat kijken, luisteren, zelfs ruiken als je iets uit de natuur op naam wilt brengen. Er zijn allerlei apps die daarbij helpen. Vooral de app die observeren combineert met identificeren: **Obsidentify**. Hier lees je meer over deze app, hoe die werkt en hoe je 'm kunt downloaden: [Obsidentify | IVN](#).



Namen (2)

Waarom heet een groot beest met een slurf olifant? Waarom heet het ene geelzwarte vogeltje koolmees en het andere pimpelmees? Lang geleden was alles in de schepping naamloos. God bracht alle dieren bij Adam om te zien hóe hij ze zou noemen. (Leuk he, het lijkt wel alsof God benieuwd is – wat maakt Adam ervan? God is de schepper, maar de mens is een creatief schepsel.) We weten niet wat Adam allemaal bedacht. Maar experimenteer zelf eens:



- de een noemt een dier en de ander moet een naam verzinnen. Geen roepnaam, maar een soortnaam;
- zoek een afbeelding en vraag anderen of ze een passende naam willen zoeken. Natuurlijk weet je welk dat een beest met een enorm lange nek een giraffe is, maar stel dat je dat niet wist, hoe zou jij 'm noemen?
- Ook leuk: ga aan de wandel en kies zo nu en dan een boom, bloem of beestje uit: eerst goed kijken en daarna iets bedenken: zo noem ik nu dit scheppingswonder.

Maandag: Oog voor de wereldwijde wereld

Wereldwijd? (1)

Deze psalm begint met een geloofsbelijdenis: de aarde en alles wat daarop leeft is van de HEER. In vergelijking met de dichter van deze psalm hebben wij heel wat meer van de aarde in beeld. De wereld is een global village en of je nu kijkt naar *Met Floortje naar het einde van de wereld* of appt met een backpackende vriend in Uruquay – we kijken er niet meer echt van op. En dat met zo'n beetje alles wat we aanhebben, in huis zetten of als maaltijd dient met een wereldeconomie te maken hebben, dringt maar mondjesmaat door.

Oog voor de wereldwijde wereld, voor de wereldwijde aarde en wat daarop leeft, voor de Schepper vraagt soms ook om een kritische blik. Bereken daarom je *ecologische voetafdruk*:

- [Voetafdrukttest WWF | Test jouw voetafdruk en krijg duurzame tips](#)
- [Home - De Voetafdruk \(voetafdruknederland.nl\)](#)



Wereldwijd? (2)

Het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus gaat de wereld over. Eerst mondeling, via zendingen zoals Paulus en zijn reisgenoten. Later ook door briefwisselingen (en verschillende van die brieven zijn in de Bijbel opgenomen). En nog weer later, veel later, door de volledige Bijbel. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we die in de eigen taal kunnen lezen, maar zo gewoon is dat niet! Van de 7.378 talen wereldwijd zijn er op dit moment 3.495 waarvan in ieder geval een deel van de bijbel is vertaald. Van al die 7.378 talen zijn er 717 met een geheel vertaalde Bijbel...¹

Taalgroepen zonder actief Bijbelvertaalprogramma



Wel een verschil met Nederland, waar je met alleen al met een abonnement op www.debijbel.nl meer dan 10 Nederlandse bijbelvertalingen kunt raadplegen en ook nog 3 dialecten.

Wat komt er bij dat vertaalwerk allemaal kijken?

- [Bijbelvertalen wereldwijd: een kijkje achter de schermen - debijbel.nl](http://Bijbelvertalen%20wereldwijd:%20een%20kijkje%20achter%20de%20schermen%20-%20debijbel.nl).
- [Internationale Vertaaldag - debijbel.nl](http://Internationale%20Vertaaldag%20-%20debijbel.nl).

Oog voor jong en oud

Jong en oud

‘Jong en oud’ is een vaste uitdrukking. Als je zegt dat iets voor jong en oud is, dan bedoel je dat het voor alle leeftijden is. Er zijn meer van dit soort uitdrukkingen. Bijvoorbeeld: bij hoog en bij laag. Zeg je dat iemand bij hoog en bij laag iets beweert, dan bedoel je dat iemand iets heel stellig beweert.

Hieronder kun je nog meer van dit soort vaste combinaties invullen. De eerste letters staan er alvast en ook wordt verteld uit hoeveel letters de beide woorden bestaan.

<https://slideplayer.nl/slide/7463695/>

Heb je alles gevonden? Kies er een paar uit waarbij je zélf een bijbelleesroostertje maakt. Welke bijbelteksten passen? Welke teksten komen bij je boven?

				1	2
j	&	o	4 & 3		
r	&	g	3 & 5		
b	&	b	6 & 7		
d	&	n	3 & 5		
j	&	a	3 & 7		
s	&	l	4 & 4		
d	&	d	3 & 3		
g	&	k	4 & 5		

¹ Statistiek 2021 van bijbelvertaalorganisatie Wycliffe: [Statistieken - Wycliffe](http://Statistieken%20-%20Wycliffe)



Oud en jong

Jonge mensen maken filmpjes bij mensen uit de Bijbel. Leuk om samen te kijken. Voor jong en oud (en alles daartussenin): [filmpjes – Leren in de Kerk](#)

Oog voor rust

Rust (1)

Het juninummer van Naast, het magazine van DVN, is helemaal gewijd aan *rust*.

Zet een stoel neer op een stille plek, neem de tijd en lees. Lees en denk na over dat wat je las. Denk na over wat je las en wat je dacht en open je hart voor God. Vandaag, morgen, overmorgen.

Het themanummer is ook online te vinden: [Naast 2022 #2 | Rust - flipgorilla](#)



Rust (2)

Maak deze vakantie dagelijks een wandeling(etje). Ben je met meer, spreek dan af dat je niet praat (of dat nu gedurende de hele wandeling is, of gedurende 20 minuten van de tocht, maakt niet uit).

Stil zijn gaat soms vanzelf, soms helemaal niet, soms kom je tot rust, soms gaat het spoken in je hoofd. Een suggestie:

Richt je aandacht tijdens het in stilte wandelen op iets specifiek. Dat kan iets zintuiglijks zijn: wat voel ik allemaal (om te beginnen letterlijk: de grond onder je voeten, wind, temperatuur e.a.), wat hoor ik allemaal e.a. Het kan ook een 'thema' zijn: water, vriendelijkheid, een kleur. Je gaat kijken, luisteren, wandelen vanuit die invalshoek. Wat in je opkomt is goed; niemand gaat je overhoren en er wordt alleen een score bijgehouden als je dat zelf doet. Wandel in alle rust en laat je verrassen door wat je tegenkomt én door wat in je bovenkomt.



Oog voor de weg

Onderweg (1)

Psalm 122 is een pelgrimlied. Pelgrims zijn onderweg, ze zijn 'mensen van de weg'.

Waarheen is de pelgrim van psalm 122 onderweg? Wat is haar of zijn gemoedstoestand? Zijn die innerlijke gevoelens steeds dezelfde? Is het doel van de tocht alleen maar het eindpunt? Of is het meer dan dat? Waarom is de pelgrim eigenlijk onderweg naar dit doel?

Onderweg (2)

Vroeg in de morgen – dauw lag op het land -
zijn wij op weggegaan, het afscheid van een vriend,
verwaaide groet.
Geen zware last, wat kleren en een brood,
geen stok om mee te gaan, een eerste struikelpas,
steun voor elkaar.

Nog onvervuld, verlangend zoeken wij,
de ruimte van het land, de wijdte van de tijd,
een vriend, mijn god.
Langs groeiend graan, belofte voor de oogst,
een schaduw voor mij uit, gestalte vaag bekend,
trekken wij op.

Een smal hard pad tussen de velden door,
de aren barstensvol, verzengde zonnebloem,
een stenen tijd.
De dag is vuur, de aarde dichtgeschroeid.
Met zout doordrenkt gaan wij, de lippen zwijgen droog,
de ogen mat.

Vergeeten, waarom zijn we weggegaan,
geen zicht meer op een doe, wij dwalen rond verdwaasd,
haast zoekgeraakt.
Geen schaduw achter mij, geen voor mij uit,
geen engel die mij voedt, geen die mij schraagt, mij troost,
een stok alleen.

Het land verkleurt, het avondlicht maakt mild,
een stil, weids vergezicht, het suizen van de wind.
Het water wacht.
Het koren is geoogst, de velden leeg.
Gedreven worden wij, niet meer op eigen kracht,
weer met elkaar.

Tot rust gekomen is mijn ziel in mij.
U bent ons landschap, God, de ruimte van de tijd
geeft U alleen.
Met duizenden gaan wij de tijden door,
zien torens aan de kim, kantwerk van licht en steen:
een nieuwe stad.

Andries Govaart

Meer over deze tekst? [Zie hier](#)



Oog voor Gods wijsheid

Wijsheid komt met de jaren?

'Wijsheid komt met de jaren'. Vaak wordt dat gezegd als iemand iets verstandigs zegt wat voor het idee van de ander verrassend is. *Tjonge, dat jij dat zegt*, klinkt er dan door. Soms zeggen mensen ook wel eens dat ze 'snakken naar wijsheid'. Bijvoorbeeld als je een lastige beslissing moet nemen, als je moet bemiddelen, als je je voelt als een uitgeputte en uitgedroogde hinde.

Wijsheid kan niet losgezien worden van diep verlangen. Het heeft ook te maken met levenservaring. En 'ervaring' laat zien dat je niet zomaar, van het ene op het andere moment, de status van wijze bereikt. Maak samen een stapje richting wijsheid door met deze werkvorm aan de slag te gaan: [Groepsgewijs – Smpel leven – Leren in de Kerk](#)

Wijsheid op tegeltjes



Oog voor de ander

Vriendschap en liefde: om te luisteren

Om te luisteren: Ubi Caritas.

- a. [Taize Ubi caritas - YouTube](#)
- b. [Ubi Caritas | Sela - YouTube](#)
- c. [Ubi Caritas Philip Stopford - YouTube](#)
- d. [VOCES8 - Ubi Caritas \(Live\) - Abbey Road x Decca Classics Sessions - YouTube](#)
- e. [Ubi caritas et amor - YouTube](#)

Vriendschap en liefde: om te doen

- f. [Voor ieder kind een onvergetelijke zomer? \(hetvergetenkind.nl\)](#)
- g. [Zomereenzaamheid - Een tegen eenzaamheid](#)

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso jucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Simul ergo cum in unum congregamur:
Ne nos mente dividamur caveamus.
Cessent jurgia maligna, cessent lites.
Et in medio nostri sit Christus Deus.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Simul quoque cum beatis videamus,
Glorianter vultum tuum, Christe Deus.
Gaudium quod est immensum, atque probum:
Saecula per infinita saeculorum.

Ubi caritas

Ubi caritas

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Christus' liefde heeft ons tot eenheid gebracht.

Laat ons juichen en blij zijn in Hem.

Laat ons, Hem vrezend, oprecht beminnen de God die leeft.
en van harte goed zijn met elkaar.

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.

Laat ons dus, nu we hier te zamen zijn
Zorgen dat er geen verdeeldheid heerst.

Geen wrok meer, geen onenigheid,
Moge Christus in ons midden zijn.

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.

O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid,
met uw heiligen die bij U zijn.

Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat,
en duren tot in eeuwigheid.