



Kaarsen in de liturgie

de paaskaars en de andere kaarsen

Inhoud

.....	1
Kaarsen in de liturgie.....	1
1. Inleidend.....	1
2. de Paaskaars.....	2
3. Doopkaars; belijdeniskaars.....	3
4. Adventskaarsen.....	3
5. Huwelijkskaars.....	3
6. Literatuur.....	3

1. Inleidend

Het gebruik van kaarsen in de liturgie is oeroud. Het gaat hierbij om *lichtsymboliek*.

lichtsymboliek in de Bijbel

Licht is in de Bijbel symbool van God: *'De HEER is mijn licht'* (Psalm 27: 1; zie ook Psalm 18: 29). In de tabernakel en de tempel stond een kandelaar (Exodus 40: 4, 24-25; Leviticus 14: 1-9).

Licht is in de Bijbel symbool van Gods wet: *'Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad'* (Psalm 119: 105), van Jezus die de wet en de profeten vervult: *'Ik ben het licht voor de wereld'* (Johannes 8: 12). Licht staat ook voor de opdracht aan ieder die Gods weg wil gaan: *'Ga de weg van kinderen van het licht'* (Efeze 5: 8) en voor waakzaamheid: *'De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich...'* (Matteüs 25: 1-13).

Samengevat: in de Bijbel staat licht voor bevrijding. Zo begon het: de aarde die donker, woest