

INHOUD

1. Vooraf.....	4
Vespers	4
Afbeelding	5
Stilte – hoe doe je dat?	5
Corona?	6
Online	7
Liederen en liedsuggesties	8
2. Opzet voor vespers	9
3. Schema met invulling	12
4. Openingsgebeden voor donderdag, vrijdag en zaterdag.....	15
Witte Donderdag	15
Goede Vrijdag	15
Stille Zaterdag	15
5. Psalmgebed – suggesties en teksten (vertalingen)	17
Maandag 11 april: Psalm 85	17
Dinsdag 12 april: Psalm 119: 41-48	18
Woensdag 13 april: Psalm 120	19
Witte Donderdag, 14 april: Psalm 123	20
Goede Vrijdag, 15 april: Psalm 2	21
Stille Zaterdag, 16 april: Psalm 126	23
6. Canticum Witte Donderdag t/m Stille Zaterdag	24
Witte Donderdag en Goede Vrijdag	24
Stille Zaterdag	24
7. Gebed van de dag.....	26
Maandag t/m woensdag	26
Witte Donderdag	26
Goede Vrijdag	27
Stille Zaterdag	28
8. Geluidsvoorbeelden.....	30

Afbeelding

Bij de vespers worden in een powerpointbestand twee afbeeldingen meegestuurd die gebruikt kunnen worden op het liturgieblad, eventueel de beamer.

De eerste (links) past bij de situatie waarin de vespers zelfstandig worden gebruikt. Maken ze onderdeel uit van het project *Ben je klaar voor het feest?* van Kerkpunt (Steunpunt Liturgie) dan is afbeelding twee (rechts) geschikt.



Stilte – hoe doe je dat?

Stilte in een viering is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Je kunt het als ongemakkelijk ervaren. Je kunt het als verademing ervaren.

Een ding is duidelijk: stil zijn gaat niet vanzelf.

Dat brengt een aantal valkuilen met zich mee:

- Bij het aankondigen van de stilte wordt verteld wat je moet of kunt doen gedurende het stil zijn. Op zich heel begrijpelijk, je wilt graag dat de stilte voor ieder van betekenis is. En toch is het beter om het niet te doen.
- De stilte is een 'open ruimte'. Suggesties, aanwijzingen of opdrachten maken de ruimte minder open.
- De stilte is voor ieder anders. Gevoelens van onrust of ongemak zijn niet minder dan gevoelens van vrede. In alle gevallen: wat er ook innerlijk gebeurt, mag gebeuren voor Gods aangezicht.
- In deze vespers komt de stilte voort uit de bijbellezing die er aan vooraf gaat. De stilte komt dus niet 'uit de lucht vallen' maar is ingekaderd.
- Wat helpt: er is iets om naar te kijken.
- Allereerst de brandende kaars. Wat er in je gebeurt kan net zo rustig zijn als deze brandende kaars, of net zo onrustig als het flakkerende vlammetje. De kaars is ook meer dan dat: het is het Licht van Christus.
- Vervolgens: kleur, een afbeelding, een symbolische schikking. Het gaat er niet om dat het precies duidelijk is wat er is afgebeeld of gesymboliseerd. Het gaat erom dat de deelnemers al kijkende 'in gesprek gaan' met wat ze zien (en dat kan net zo goed bewust als *onbewust*!)
- Wat ook helpt: als het geheel in een sfeer van rust en verstilling verloopt valt ook de stilte op z'n plek.

2. OPZET VOOR VESPERS

Zie voor de invulling van de verschillende onderdelen het schema op pagina 12-14.

De stilte ná de lezing uit het evangelie – een gelijkenis of genezing – duurt een minuut of 2. Waar men gewend is aan stilte, kan het ook rustig 7 minuten zijn.

De voorganger houdt de tijd in de gaten. De stilte wordt afgerond door een belletje te rinkelen. Of de voorganger gaat weer staan en begint heel rustig met het canticum.

Zie ook pagina 5

BINNENKOMST

Binnenkomst in stilte

AANVANG

Korte stilte

Openingsgebed

- v Heer, open mijn lippen
- a en mijn mond zal uw lof zingen**
- v God, kom mij te hulp
- a Heer, haast U mij te helpen.**
- v God, zonder U zijn wij de weg kwijt,
zonder u weten we niet wat waarheid is,
als we alleen op pad gaan, loopt het spoor dood.
Neem ons bij de hand, Heer,
houdt ons vast
en leidt ons op de weg naar het leven

Lied: Taizé, 'Aber du weisst den Weg für mich' ('Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir' / 'God geeft dat mijn gedachten gericht zijn op U')*.

NB: de tekst van het openingsgebed voor de donderdag, vrijdag en zaterdag is iets aangepast. Zie daarvoor pagina 15-16

Alternatief lied: LB 16b (Taizé) 'Behüte mich, Gott' / 'Behoed mij, o God'*

PSALMGEBED

zie schema op pagina 12-14 en de suggesties op pagina 17-23

Ben je klaar voor het feest?

3. SCHEMA MET INVULLING

Stille Week	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Witte Donderdag	Goede Vrijdag	Stille Zaterdag
<i>Invalshoek vesper</i>	De weg	De waarheid	De weg, de waarheid en het leven Het leven	Zó is de weg, de waarheid en het leven		
Binnenkomst					NB er brandt geen kaars	NB er brandt geen kaars
Aanvang						
• openingsvers	Zie pagina 9				Zie pagina 15	Zie pagina 15-16
• lied:	Zie pagina 9					
Psalmgebed	Psalm 85 zie ook pagina 17-18	Psalm 119: 41-48 zie ook pagina 18-19	Psalm 120 zie ook pagina 19-20	Psalm 123 zie ook pagina 20-21	Psalm 23 zie ook pagina 21-23	-----
lezingen						
• lezing 1	Johannes 14: 1-14	Johannes 14: 15-26	Johannes 14: 27-31	Johannes 13: 1-11	De weg: Johannes 18: 1-11	Johannes 19,38-42;
• lied/gedicht	-----	-----	-----	Lied: LB 568a of b (Taizé) 'Ubi caritas**	LB 587, couplet 1 'Licht voor de wereld, geef U zich gevangen'*	LB 587, couplet 7 'Rijke geschenken zou ik willen geven'*
• Lezing 2	-----	-----	-----	Johannes 13: 12-17	De waarheid: Johannes 18: 33-38	Johannes 12: 24
• Lied/gedicht	-----	-----	-----	Gedicht: tekst LB 569 'Toen Jezus wist: nu is gekomen'	LB 587, couplet 4 'Hemelse koning, door God uitgekozen'*	Psalm 126 gelezen als gedicht (bijvoorbeeld de tekst van LB 126a)
• Lezing 3	-----	-----	-----	Johannes 13: 21-30	Het leven: Johannes 19: 28-30	-----
• Lied/gedicht	-----	-----	-----	Lied: HH 173 'U weet wat er komen gaat'		-----
Stilte						
Canticum	GK 198 'Ik ben de weg, zo zegt de Heer'*	LB 848 'Al wat een mens te kennen zoekt'*	LB 1014 'Geef vrede door van hand tot hand'* , couplet 1 en 5	Filippenzen 2: 6-11 Zie pagina 24	Filippenzen 2: 6-11 Zie pagina 24	Kolossenzen 1: 15-20 Zie pagina 24-25

5. PSALMGEBED – SUGGESTIES EN TEKSTEN (VERTALINGEN)

Maandag 11 april: Psalm 85

- Beurtspraak: zie hieronder
- Gelezen in de gebruikelijke vertaling
- Berijmd gezongen
- Andere toonzetting

Psalm 85 - vertaling: Psalmen voor NU

- v *Het recht vertelt ons: hij is onderweg.
De Heer wil bij ons wonen, in dit land.*
- a ***Het recht vertelt ons: hij is onderweg.
De Heer wil bij ons wonen, in dit land.***
- v U had met ons te doen.
Wij zaten vast, maar toen kwam u, HEER.
U bevrijde ons,
al hadden wij zoveel verkeerd gedaan.
U hebt uw grote woede ingeslikt.
- . Wij vragen u opnieuw om, net als toen,
op ons niet langer meer zo kwaad te zijn.
. Luistert u nu naar ons of wilt u niet?
Hebben wij afgedaan en blijft u weg?
. Wij leven in uw land
maar leven niet zolang u zelf niet in ons midden bent.
- . a . ***Wij leven in uw land
maar leven niet zolang u zelf niet in ons midden bent.***
- . v . Het is een feest wanneer u bij ons woont.
. HEER, blijf uw mensen trouw en kom terug.
Ik wil alleen maar horen wat God zegt,
wie naar hem luistert en geen woord vergeet,
komt in een land dat als een hemel is.
- . a . ***Ik wil alleen maar horen wat God zegt,
wie naar hem luistert en geen woord vergeet,
komt in een land dat als een hemel is.***

Ben je klaar voor het feest?