



Vieren

de hemel

in

op

de

aarde?



kerk



Vieren in de kerk



de hemel op aarde

Wat is liturgie?

Wat gebeurt er eigenlijk in een kerkdienst en waarom?

Is het voor mij en voor ons inderdaad *de hemel op aarde*?

Hoe kan het dat je een kerkdienst soms heel verschillend beleeft?

Hoe kan ik meer betrokken zijn bij de kerkdienst?



Zomaar wat vragen die waarschijnlijk overal leven in een kerkelijke gemeente.

Wil je hierover samen in gesprek?

De Commissie Eredienst van de NGK/GKV ontwikkelde speciaal daarvoor het project *Vieren in de kerk*:

Een van onze predikanten gaat bij u voor in een kerkdienst rond *vieren in de kerk*. Na de dienst is er ontmoeting en gesprek tijdens een **liturgische wandeling** (en die is meteen een **puzzeltocht** voor kinderen. Voor verdere verdieping en bezinning kan er op een later tijdstip ook een **gemeenteavond** worden verzorgd.

Kortom: **bezinning op liturgie met de hele gemeente**

- kerkdienst inclusief predikant
- liturgische wandeling
- gemeenteavond (optioneel)

Meer informatie:

[Gemeente – Steunpunt liturgie \(gkv.nl\)](#)

Wilt u ons boeken: [Contact – Steunpunt liturgie \(gkv.nl\)](#)