

# Lied

van de maand *oktober 2021*:

*Wie in de schaduw Gods mag wonen*

*LB 91a*



# Heel ons leven

# Lied van de Maand – oktober 2021

## **LB 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen**

**Veilig en vertrouwd** Veiligheid is een ‘hot item’. Dagelijks ervaren we onveiligheid: geweld, aanranding, moord, oorlog en rampen. Waar kun je je nog veilig voelen? Wie is er nog te vertrouwen? Het kan je aanvliegen, ‘s morgens als je opstaat, de krant leest, het nieuws ziet. Of ‘s avonds voor het slapen gaan na weer een dag vol narigheid in de wereld om je heen. Op die momenten is het de enige weg om je heil bij God te zoeken. Dit lied biedt jou een staaltje van Gods bescherming. Voor alle momenten van het leven.

In drie coupletten neemt de dichter je mee door psalm 91. Hij brengt er een flink aantal beelden over God in samen. (De gangbare berijming van deze psalm doet er acht coupletten over.)

Waarom en hoe kan ik op Gods bescherming rekenen?

- Als ik in Gods schaduw woon, hoef ik de dood niet te vrezen
- In zijn onderkomen wordt vrede tot dagelijks brood.
- Als vriend legt hij zijn vleugels van genade beschermend om mij heen.
- Hij maakt mij gelukkig door mij te bevrijden van het kwaad.
- Engelen zijn mijn dagelijkse gidsen.
- Zij dragen me op handen als ik wanhoop en pijn lijd.
- God geeft mij een lang leven zonder angst en ziekte.
- In het donker brandt altijd zijn licht.
- Ook als ik sterf blijf ik in zijn hand geschreven.
- Hij is mijn schild en mijn betrouwen
- Uiteindelijk zal ik door mijn tranen heen een nieuwe hemel zien.

Ik kan er niet onderuit, als ik mij zo aan God overgeef, komt er rust over me. Ik zit aan de oever van een beek. Ik ervaar Gods schaduw om mij heen, ik voel zijn vleugels van genade beschermend om mij heen.

Kun je begrijpen, dat dit lied heel vaak gebruikt wordt als avondlied? Hier kun je de dag mee afsluiten! Dichter Jan Duin schreef het in 1969 voor de begrafenis van zijn bisschop, mgr. Johannes Petrus Huibers. In 2011 bewerkte hij het voor het Liedboek. Het lied krijgt ook vaak een plaats in de liturgie van de Stille Week. Op de ene of andere manier geeft het lied me een warm en vertrouwd gevoel. Komt dat misschien door een warme ‘rooms-katholieke’ toon? Vergelijk het eens met de uitgebreide berijming van de protestant Ad den Besten.

De liedboekredactie verbond de tekst met de prachtige melodie van Antoine Oomen bij ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (Liedboek 601). Deze twee liederen kun je gebruiken als een prachtige omlijsting van jouw dag, morgen en avond. Daarnaast pas het lied van deze maand op veel manieren in de liturgie om zo het Godsvertrouwen uit te zingen en de lofzang gaande te houden.

---

© Steunpunt Liturgie

- Bovenstaande tekst, geschreven door Henk Schaafsma, mag (met bronvermelding) overgenomen worden, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
- Een **uitgebreide bespreking** is te vinden op: [91a - Wie in de schaduw Gods mag wonen \(liedboekcompendium.nl\)](https://www.liedboekcompendium.nl/91a). Daar is ook de geluidsopname te beluisteren.
- Begeleidingen zijn o.a. te vinden in de begeleidingsbundel bij het Liedboek (zie ook LB 601). Zie verder dit overzicht: [Licht dat ons aanstoot in de morgen \(melodie\) - Kerkliedwiki](https://www.kerkliedwiki.nl/licht-dat-ons-aanstoot-in-de-morgen)