

VIERING VAN PASEN – voor thuis of kleine kring

In de paasnacht, bij het ochtendgloren van de Paasdag, bij het Paasontbijt¹

Wat ligt/staat klaar

- Kaarsen; lucifers (7 kaarsen of waxinelichtjes; één grotere kaars of paaskaars). Eventueel ook twee uitgeknipte gelijkbenige driehoeken van mooi papier, neergelegd in de vorm van een davidsster, zodat je weet waar de kaarsen komen te staan. Zie pagina 7.
 - Je kunt de kaarsen nu al neerzetten; je kunt dat ook doen als ze aangestoken worden.
 - De paaskaars staat op een centrale plaats.
- Eventueel: uitgeprinte afbeeldingen bij elke scheppingsdag én bij Pasen
- Bijbel – als één persoon leest. Of: uitgeprinte Bijbelteksten, voor elke lezer zijn/haar tekst;
- Geluidsopnamen staan klaar om aangeklikt te worden (NB: let op eventuele advertenties! Zet de opname ook voor een volgend nummer of een volgende track begint)
- Uitgeprinte liedteksten liggen klaar (of liedbundels) zodat de teksten duidelijk zijn. Zie pagina 8 en 9.
- Kleurplaat plus potloden voor de kinderen. Zie pagina 7.

De ruimte is minimaal verlicht

Stilte

Duisternis

Lezing: Genesis 1: 1-2

Muziek (of zingen): *De noche iremos / Wij gaan de nacht door* (lied uit Taizé)

- LB 895
- Geluidsopname: [De Noche Iremos - YouTube](#)

Stilte

¹ De opzet van deze viering is geïnspireerd door de paasnachtviering die wordt aangereikt op www.onderwegnaarpasen.nl. De plaatsing van de kaarsen komt uit die viering.

De eerste dag

Lezing: Genesis 1: 3-5

De eerste kaars wordt aangestoken

Lied of muziek: *La ténèbre n'est point ténèbre / Heel het duister is vol van luister*
(Psalm 139: 12; lied uit Taizé)

- LB 139d
- Geluidsopname: [La ténèbre n'est point ténèbre - YouTube](#)

De tweede dag

Lezing: Genesis 1: 6-8

De tweede kaars wordt aangestoken

Gebed²: Heer onze God,
 open onze ogen,
 dat wij uw werken herkennen;
 open onze mond,
 dat wij uw heerlijkheid loven;
 maak ons tot mensen
 naar het beeld van uw Zoon
 onze Heer Jezus Christus.

De derde dag

Lezing: Genesis 1: 9-13

De derde kaars wordt aangestoken

Gedicht³: In de bloembol is de krokus
 In de pit de appelboom,
 in de pop huist een belofte:
 vlinders fladderen straks rond.
 In de koude van de winter
 groeit de lente ondergronds,
 nog verborgen tot het uitkomt,
 God ziet naar zijn schepping om.

 Elke stilte kent zijn zingen,
 zoekt een woord en melodie,
 ieder duister wacht een morgen
 in dat licht is alles nieuw.

² IWVL, *Psalmgebeden*. Gebed bij Psalm 8

³ Natalie Allyn Wakeley Sleeth, vertaling: Andries Govaart. Zie ook LB 983.

Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

De vierde dag

Lezing: Genesis 1: 14-19

De vierde kaars wordt aangestoken

Lied of muziek: *Dans nos obscurités / Als alles duister is* (lied uit Taizé)

- LB 598; HH 413
- Geluidsopname: [Dans nos obscurités - YouTube](#) (Franstalig); [Als alles duister is \(The Vocal M\) - YouTube](#) (Nederlandstalig)

De vijfde dag

Lezing: Genesis 1: 20-23

De vijfde kaars wordt aangestoken

Gedicht⁴: Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis

ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen

ik vroeg aan het water
waarom zeggen ze niets,
het water gaf geen antwoord

als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan

⁴ Guillaume van der Graft, *Vragenderwijs*.

wat is er dan
er is alleen een visserman

die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel

De zesde dag

Lezing: Genesis 1: 24-31

De zesde kaars wordt aangestoken

Gebed⁵: Heer onze God,
hoe groot bent U,
met glans en glorie bekleed,
gehuld in een mantel van licht.
Zend U uw adem
dan geeft u de aarde een nieuw gelaat.
Verberg uw gelaat niet voor ons,
zodat wij met onze adem u lofzingen,
en door het lied van onze lippen
vreugde vinden in U, God,
Schepper en Heer tot in eeuwigheid.

De zevende dag

Lezing: Genesis 2: 1-2

De zevende kaars wordt aangestoken

Gebed⁶: Heer, laat ons niet wonen in het verleden
noch ons zorgen maken voor de toekomst.
We kunnen niet ongedaan maken wat is geschied;
we kunnen niet voorzien wat gaat komen.

Laat ons in plaats daarvan wonen in uw vrede,
liefhebben en geliefd worden,
genezen en genezen worden.

We geven het verleden aan U
en rusten in uw vergeving.

⁵ Naar 'Gebed bij Psalm 104' IWVL, *Psalmgebeden*.

⁶ Jan Wolsheimer, *Leven in uw licht*. In: Eén druppel voor jou. Gebeden. Een uitgave van de Raad van Kerken ism EA-EZA (Missie Nederland).

We geven de toekomst aan U
en rusten in uw liefde.

We leven in Uw licht,
open onze ogen zodat we zullen zien.
We leven in Uw liefde,
laat liefde door ons stromen
tot de vervulling van Uw koninkrijk.

Of (met kinderen):

Gebed⁷: Goede God,

Vannacht had ik een droom.
Ik speelde, op het grasveld voor het huis.
Het was zomer.

Toen het donker begon te worden
hoorde ik een stem:
'Kom je binnen?
Hier brandt het licht,
hier kom je tot rust,
hier ben je veilig.'
Ik luisterde en plotseling
herkende ik die stem.
U was het, de mij riep.
Ik was thuis.

Laat het waar zijn, God, die droom.
Wees mijn thuis.

Amen.

Stilte

De Derde Dag (*dat is De Eerste Dag*)

Lezing: Lucas 24: 1-8

De Paaskaars wordt aangestoken

- De jongste: Het Licht van Christus !
- De oudste: De Heer is opgestaan!
- De jongste: Echt waar! De Heer is opgestaan!

⁷ Erik Idema, 'Wees mijn thuis'. In: Eén druppel voor jou. Gebeden. Een uitgave van de Raad van Kerken ism EA-EZA (Missie Nederland).

- Allen: Gezegend Pasen!

Muziek: G.F. Händel, 'Hallelujah'. Uit: The Messiah

- [Handel, Messiah - Hallelujah - YouTube](#)
- Tijdens de muziek (als het buiten nog donker is) ook de andere lichten aangestoken, zodat de ruimte nu licht is.

Gedicht⁸: Het was vroeg in de morgen
de eerste dag
van een nieuwe tijd

en het gebeurde
dat Hij die was gestorven
koud als een steen daar lag
achter een steen geborgen
opstond
in het licht liep
de dood meester
en terugriep
de in verdriet verdwaalden
de herder bleek die waarlijk
tot in de dood afdaalde
voor zijn schapen

het was vroeg in de morgen
de eerste dag
van een nieuwe tijd.

Muziek: *De steppe zal bloeien. Het lied van de opstanding*

- LB 608, EL 48
- [steppe - YouTube](#)

⁸ Inge Lievaart, *De eerste dag*.

Hoe kun je de kaarsen neerzetten?

Bijvoorbeeld in de vorm van een davidsster. Doe je eerst de ene driehoek en daarna de andere dan ontdek je dat er verband is tussen de tegenoverliggende scheppingsdagen. De zevende kaars – voor de zevende dag – staat in het midden:



Kleurplaat

Zijn er kinderen bij, dan kan er voor hen een kleurplaat met potloden liggen, die ze gedurende de viering inkleuren:



Teksten

De noche iremos / Wij gaan de nacht door, het duister

De noche iremos, de noche
Que para encontrar la fuente,
Sólo la sed nos allumbra.

Wij gaan de nacht door, het duister,
op zoek naar levend water.
Enkel de dorst zal ons licht zijn.

In de nacht gaan wij om de bron te ontdekken.
Alleen de dorst zal ons licht zijn.

Zoals een hert naar water smacht,
zo smacht ik naar U, mijn God.

Mijn ziel dorst naar God, de levende God.
Wanneer mag ik zijn aanschijn zien?

(bij Psalm 42: 2-3)

La ténèbre n'est point ténèbre / Heel het duister is vol van luister

La ténèbre n'est point ténèbre devant toi:
la nuit comme le jour est lumière.

Heel het duister is vol van luister door uw licht,
de nacht is als de dag net zo helder.

(Psalm 139: 12)

Dans nos obscurités / Als alles duister is

Dans nos obscurités,
allume le feu qui ne s'éteint jamais,
ne s'éteint jamais (2x)

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft (2x).

Hallelujah

Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah!
The Kingdom of this world is become the Kingdom of our Lord and of His Christ; and
He shall reign for ever and ever.
King of Kings, and Lord of Lords! And He shall reign for ever and ever, Hallelujah!

(Openb. 19:6; 11:15; 19:16)

De steppe zal bloeien

De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht.
De rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
Het water zal tintelen, stralen,
Dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed,
Ddie keren in stoeten.

(Jesaja 35, Psalm 126, Ezechiël 37)

Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water,
schieterend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen,
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.