

Wonno Bleij, *Werd jij ooit bij ons geboren*

- Bij het gedicht *Werd jij ooit bij ons geboren* staat een heel lief plaatje bij: Jozef met de net geboren Jezus op z'n knieën, kijkend naar dit pasgeboren wonder. Maria, moe van de bevalling, ligt heerlijk te slapen.
- Lees het gedicht.
- Er worden vragen gesteld. Wat is je antwoord? Wees eerlijk...
- Kijk nog eens naar de afbeelding. Is het alleen maar een *lief* plaatje van een *lief*, net geboren jongetje? Van een man die net vader is geworden? Nou ja, hij is niet de biologische vader, maar hij kijkt toch *verliefd* naar het kleintje, zijn zoontje, zo lief! Van een vrouw die net moeder is geworden en nu heerlijk uitrust in de zekerheid dat haar kind veilig is bij haar man, zo *lief*!
- De dichter schreef deze tekst naar aanleiding van een oud Pools kerstliedje. In dat liedje ging het erover dat Jezus het 'bij ons' veel beter zou hebben gehad dan in het Bijbelverhaal. Bij ons zou hij niet in een voederbak op hooi hebben gelegen, maar in een mooi, zacht bedje. Oh ja, vast en zeker...

Eigenlijk is dit een heel kritisch kerstgedicht.



Afbeelding: What wondrous love (detail; Julie Heydorn). Zie:

<https://nl.pinterest.com/pin/810577632919171875/visual-search/>

Gedicht: Wonno Bleij. In: *Zingend Geloven* dl 7-7, en: *Ook in het vuur is Hij nabij. Bijbelse liederen voor kinderen en grote mensen*, nr. 7)