



Als een dwaze wijze geloven

Door als een dwaze wijze te geloven,
ga je op weg, volg je een hemels licht,
terwijl je toch beide benen gericht
verbonden houdt op aarde en daarboven
je hart een antwoord zoekt. Een blind gezicht
ziet meer dan een verrekijker en doven
horen meer dan een nieuwslezer bericht?
Alleen als dwaze wijze te geloven,
verstand diep kopje onder, vernieuwd boven
komen, het wonder wonder laten; gewicht
aan goud, parfum en olie – om te geloven –
schenken het kind dat eeuwig vrede sticht;
door als een dwaze wijze te geloven.