

Bij *Als een dwaze wijze te geloven* (Lenze L. Bouwers)

- Kijk ze daar zitten in hun bootje. Kijk ze daar zitten met hun cadeaus op schoot. Kijk ze daar zitten met hun doodernstige gezichten en hun indrukwekkende baarden. Ze volgen een ster, maar zitten er met hun rug naartoe. Ze komen van ver, maar gaan ze met dat stuurloze bootje ooit hun doel bereiken?



- Lees het gedicht. Dat werkt het beste als je het hardop leest. En terwijl je leest *proef* je de tekst. Wat wordt er gezegd? Wat roept het op? Welke beelden zie je er al lezend bij?
- Er staan allerlei tegenstellingen in dit gedicht. Meteen al in de eerste regel: *dwaas* tegenover *wijs*. En iets verder: *op aarde* tegenover *daarboven*.
Wat is er nog meer te ontdekken?
- ‘Als een dwaze wijze geloven’ – voel je je daarbij thuis? Ben jij zo’n dwaas? Zo’n wijze? Zou je het willen zijn? Zou je het kunnen zijn?
- Lees 1 Kor. 1, 18-25. Welke lijnen kun je trekken van Bijbeltekst naar gedicht en van gedicht naar Bijbeltekst?

Gedicht: Lenze L. Bouwers. In: *Schriftgedichten*.
Afbeelding: Charles E. Martin (1968)