

advent & kerst & epifanie 2020



het beste nieuws

Steunpunt liturgie 

Adventsberichten

Adventskaarsen



# Adventskaarsen

**Vooraf:** Deze opzet voor het aansteken van de Adventskaarsen sluit aan bij het project Advent en Kerst 2020 *Het beste nieuws. Adventsberichten*. Ook kan het zelfstandig worden gebruikt. Eventueel zijn ook de roosters van de afgelopen jaren nog verkrijgbaar.

**Algemeen:** Voorin de kerk staan vier Adventskaarsen. Aan het begin van de kerkdienst worden die kaarsen aangestoken, door gemeenteleden (eventueel ouderling). Na Advent, op het Kerstfeest en in de kersttijd (dit jaar tot en met zondag 3 januari) blijven de kaarsen staan en branden ze al voor de kerkdiensten beginnen. Gedurende de Adventszondagen wordt het aansteken gecombineerd met zingen en spreken/lezen.

**Zingen?** In verband met de beperkingen van de corona-pandemie kan deze liturgie rond de adventskaarsen geheel gesproken worden.

**Het aansteken gaat als volgt:** Het kaarsenritueel volgt op de handdruk, na een moment van stilte en rust. Votum en groet zijn in dit rooster opgenomen zodat er een *inhoudelijke* lijn is.

## Aandachtspunten:

- Het aansteken gebeurt alleen in de ochtenddiensten van de Adventszondagen. In de tweede dienst branden de kaarsen al bij binnenkomst (spreek van te voren af wie dat doet of regelt). Op Kerst en in de kersttijd branden ze als de kerkgangers binnenkomen.
- De aanstekers moeten weten wélke kaars(en) word(en) aangestoken. Let op een veilige volgorde (vooral voor kinderen, die immers kleiner van stuk zijn).
- Het is handig als de kaars van te voren even heeft gebrand (tot er wat kaarsvet is gesmolten), zodat bij het 'officiële aansteken' de lont gelijk vlam vat.
- Gebruik voor het aansteken van de kaarsen een speciale aansteekkaars. Geen lucifers, géén grote aansteker en zeker geen (kleine) aansteker. Zorg steeds dat ieder weet waar de aansteekkaars ligt, en hoe die aangestoken wordt. Kerken die een paaskaars hebben: een aansteekkaars wordt altijd aangestoken bij de paaskaars; die kaars symboliseert immers de bron van het Licht.
- Kondig de afzonderlijke elementen van het aansteekritueel niet aan. Gemeenteleden krijgen bij het betreden van 'de kerkzaal zo nodig een kaartje uitgereikt met daarop vermelding van de te lezen bijbeltekst en/of het te zingen lied; is er een beamer, dan verschijnt alles daarop.
- Voor degene die de tekst spreekt: Loop rustig naar voren, ga stevig staan, concentreer je op je taak, kijk even rond en begin dan rustig met de tekst. Stel de microfoonhoogte ruim voor de dienst af.
- Spreek van te voren af wie de kaars(en) na afloop van de dienst dooft.



**Stem:**

**De eerste kaars wordt aangestoken**

**Lied of muziek:** Psalm 25 coupl. 1

**Votum:**

voorganger:

allen:

**Groet:** Voorganger:

**Lied:** Psalm 25 coupl. 2,3



**Stem (1)**

**Stem (2)**

**Stem (1)**

**De eerste en tweede kaars worden aangestoken**

**Stem (2)**

**Votum:**

voorganger:

allen:

**Groet:** Voorganger:

**Lied:** Psalm 80 coupl. 1 en 2

## Advent I – 29 november

Begin te dromen!

Want er komt een dag dat wij tegen elkaar zeggen:

Laten wij leven in het licht van de HEER!

*naar Jesaja*

Of (gesproken) 'Naar U gaat mij verlangen, Heer' (LB 25c):

- Allen: refrein

Onze hulp is de naam van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft,  
Genade, barmhartigheid en vrede....

Of (gesproken) 'Naar U gaat mij verlangen, Heer' (LB 25c):

- Vers 1 t/m 3 afgewisseld met gesproken refrein

## Advent II – 6 december

Weet jij de weg?

Ik hoor een stem! Een stem die zegt: *Maak een weg vrij voor de HEER*

Weet jij de weg?

Kijk, die weg is de weg vooruit!

*naar Jes. 40*

Heer God, u bent onze herder,  
wilt u ons leiden!

Onze hulp is de naam van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft,  
Genade, barmhartigheid en vrede....

Of (gesproken): Psalm 80,1-4



## Advent III – 13 december

**Stem 1:**

**Stem 2:**

**Stem 1:**

**De eerste, tweede en derde kaars worden aangestoken**

**Votum:**

voorganger:

allen:

**Groet:** voorganger:

**Lied:** Psalm 85 coupl. 1,2

○

Wees blij! Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde!

De HEER geeft al het goede,  
recht een vrede gaan voor Hem uit.  
Zijn we er klaar voor?

*naar Fil. 4,4, Jesaja 65,17 en Psalm 85*

Onze hulp is de naam van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft,  
Genade, barmhartigheid en vrede....

Of (gesproken) LB 85a.



## Advent IV – 20 december

**Alle kaarsen worden aangestoken**

**Stem (1)**

**Stem (2)**

**Votum:**

voorganger:

allen:

**Groet:** voorganger:

Lied: LB 435 'Heft op uw hoofden, poorten wijd'

Vier kaarsen zullen branden.  
Het licht groeit vlam voor vlam.  
Het houdt de nacht gevangen  
totdat Hij komt!<sup>1</sup>  
*Het is bijna zover!*

Onze hulp is de naam van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft,  
Genade, barmhartigheid en vrede....

Of (gesproken):

Wij wachten op de koning;  
zijn ster is al gezien.  
Vol vrede is de morgen  
Wanneer Hij komt!

<sup>1</sup> LB 461 couplet 1 en (na de groet) 4