

Voorwoord

De krant, het journaal, nieuwssites – veel mensen worden er niet vrolijk van. Het een na het andere onderwerp valt onder het kopje ‘crisis’. En als het dat niet is dan wel onder ‘ramp’, ‘conflict’ of ‘dreiging’.

We hebben er een zwaar jaar op zitten. Een virus heeft de wereld in de houdgreep. En als dat virus er niet zou zijn geweest, dan was er nog altijd een vluchtelingen crisis, onevenwichtige machtsverhoudingen (wat is de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen geworden?), een stikstofcrisis, een nog veel grotere klimaatcrisis, racisme, armoede, problemen in de zorg en zo nog wat.

Midden in die overdosis aan slecht nieuws gaat Advent dit jaar over *Het beste nieuws*. Het is niet zo moeilijk om daar invulling aan te geven. Het beste nieuws? Dat is natuurlijk Kerst, Jezus, God die licht brengt in onze duisternis, de belofte dat alle crisissen en rampen en dreigingen ooit definitief verleden tijd zullen zijn, dat God ooit alle tranen uit mensenogen zal wissen.

En toch, soms komen antwoorden, oplossingen, troostvolle gedachten te snel. *Het beste nieuws* gaat over *Adventsberichten*. Advent – dat wil zeggen dat we er nog lang niet zijn, we zitten volop in de sores. Jesaja, profeet uit Bijbelse tijden, wist daar alles van. Hij zat er zelf middenin, hij moest bovendien zijn hoorders erop wijzen dat ook zij er middenin zaten. Dat zij er onderdeel van waren. Dat zij geen slachtoffer waren, maar juist deel van de oorzaak.

Het beste nieuws? Ja! Want Jesaja is *profeet*. Hij legt in Gods naam de vinger op de zere plek, maar wijst met diezelfde vinger in Gods naam tegelijk de enige juiste richting aan. Die kant op, dit is de weg die God met ons wil gaan. En dat is *het beste nieuws*. Dat nieuws is ook niet gedateerd. Dat nieuws heeft meer dan 2000 jaar geleden een gouden rand gekregen, een rand die niet verslijt.

Adventsberichten van toen voor nu: *Het beste nieuws*. Geen gemakkelijke, snelle nieuwtjes. Wel Nieuws dat je met beide benen op de grond zet en je voet voor voet naar de toekomst leidt, met open ogen voor de werkelijkheid van toen, van nu, van straks. Lees mee, wandel mee.

Een gezegende tijd van Advent, Kerst en Epifanie gewenst!

Inspiratie- en ideeënboekje

Bij dit Bijbelleesrooster is een coronaproof inspiratie- en ideeënboekje verschenen.

Nu er i.v.m. corona allerlei beperkingen zijn voor samenkomen met groepen komt het 'vieren thuis' in beeld! Hoe doe je dat?

Daarom dit inspiratie- en ideeënboekje. Ideeën, die je zelf in de praktijk kunt brengen. Inspiratie, om op eigen ideeën te komen.



Andere onderdelen van *Het beste nieuws – Adventsberichten*

- Handreiking voor voorgangers en liturgiecommissies
- Kaarsenrooster
- Vespers

→ Bestellen via liturgie@gkv.nl

Bij de omslagfoto

Een dode boomstronk. De toekomst van zo'n boomstronk is *afbraak*, meer niet. Maar onverwacht groeit er iets nieuws uit. Het is lente geworden, een nieuw begin. Nieuw leven uit een ogenschijnlijk ten dode opgeschreven stronk, een nieuwe toekomst. De winter ligt voor ons, maar midden in de winter is het beste nieuws lentedieuws. Een nieuw seizoen begint:

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

je eigen opti-/pessimisme. Kies voor dit Bijbelse toekomstbeeld en vertrouw daarop.

Lied: LB 605: 1,2,5 'De toekomst is al gaande'

Zaterdag 5 december | Jesaja 12

Dit is een bevrijdingslied. Het heeft overeenkomsten met het lied dat Mozes en Mirjam zongen na de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rietzee. Van zo'n bevrijding ga je vanzelf zingen. Spreek de woorden uit vers 1 en 2 hardop uit, als een belijdenis. Laat ze tot je doordringen, na alles wat we al gelezen hebben in Jesaja. Dat zijn woorden waar je steeds opnieuw hoop en moed uit kunt putten (vers 3). Maak ze je eigen, en laat ze hun werk doen.

Lied: LB 326 'Van ver, van oudsher aangereikt' | LB 283 'In de veelheid van geluiden'

Is God loven gemakkelijk? Hangt het van je eigen stemming af?

Heer, open mijn lippen. Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Elk getijdengebed – de dagelijkse reeks van gebedstijden in kloosters – begint met bovenstaande woorden. Het is getypeerd als gebed en gebedsverhoring in één. Zie je waarom?

Zo gaat het sinds eeuwen, gebedsuur na gebedsuur,
dag na dag, met de zon mee de wereld rond.



Zondag 6 december | Jes. 40: 1-11

Hoe ziet de weg naar de toekomst, de weg van de nieuwe exodus, er eigenlijk uit? In alles wat er om ons heen gebeurt zijn we het zicht daarop zomaar kwijt. En kunnen we de moed verliezen. God weet dat en troost ons. Hij zal ons als een goede herder leiden. Hij is de Heer, Hij maakt dromen waar. Zijn overwinning snelt Hem vooruit, bodes kondigen die aan. Niet voor niets wordt in het Nieuwe Testament het derde vers in deze tekst op Johannes de Doper toegepast.

En wij? Zijn wij klaar om Hem te ontvangen? Wat moet daar voor worden opgeruimd? Wat staat er tussen ons en God in?

Lied: LB 439 'Verwacht de komst des Heren', couplet 2 | Psalm 1 | LB 441 'Hoe zal ik U ontvangen?', couplet 1

Maandag 7 december | Jes. 40: 21-31

God is met niemand te vergelijken. Waar andere - eigen gekozen - wegen doodlopen, zorgt de eeuwige, onvermoeibare, machtige, wijze God ervoor dat tot stand komt wat Hij heeft gezegd. Hoe vaak denken we daarin te klein en te menselijk over God! Geef ruimte aan iets wat groter is dan wij zelf. Maak plaats voor dat wat je verstand te boven gaat, wat buiten ons denken en onze verbeelding valt. Sta er stil bij dat God en zijn werk niet in menselijke woorden te vatten is.

Lied: GK 253 'Wie mat de wateren met zijn holle hand' | LB 850 'Geen taal bij machte U te meten'



Geen taal bij machte U te meten,
geen woord toereikend om het licht
te schatten van uw eeuwig wezen.
Wie zijn wij voor uw aangezicht?

René van Loenen
bij Job 38-40

Zie LB 850 voor de overige strofen



Zijn we er klaar voor?

De derde week van Advent begint. Kerst komt steeds dichterbij. (Waarschijnlijk is de planning voor die dagen wel rond, inclusief de nodige boodschappenlijstjes.)

Zijn we er ook klaar voor om de betekenis van de komst van Jezus in deze wereld (opnieuw) te ontdekken? Beseffen we dat het ook gaat om de plaats van Christus in ons leven? Hebben we in het oog dat het gaat om de betekenis van de komst van Gods rijk?

‘Er klaar voor zijn’ is geen *status quo*. Alsof je klaar bent als je het juiste niveau bereikt hebt, alsof het gaat om het afstrepen van een *to do list*. Het is een levenshouding, een voortdurend inoefenen. Bij zo’n jaarlijks terugkerend feest als Kerst is het nu, halverwege Advent, heel zinvol om je af te vragen: zijn we er eigenlijk klaar voor? We zitten bijna vanzelf in een vast jaarritme. December is feestmaand, punt. December is een drukke tijd, punt. Eerst Sinterklaas, dan Kerst, dan de jaarwisseling, punt. En ja, natuurlijk speelt het geloof een rol, punt.

Kijk Jesaja in de ogen. Hij vraagt je iets: ben je er klaar voor?