



IN MIJN NAAM

Matteüs 18:20



Theologische Universiteit Kampen

Steunpunt liturgie 

11

van Hemelvaart naar Pinksteren

in negen stappen

(plus twee)

van negen gedichten

(plus twee)

voor elke dag

een



Vertrekpunt



Hemelvaart

Jezus heeft het hemelleven

Jezus heeft het hemelleven
opgegeven,
Hij vernederde zich diep.
Zie, Hij heeft zich, diep gezonken,
weggeschonken
toen de aarde riep.

Nu zal Hij in aanzien stijgen,
loon verkrijgen,
God geeft Hem de hoogste eer.
Hoor, hoe Hem de hoogste kringen
lof toezingen:
Glorie onze Heer.

Heer, ik wil mijn knieën buigen,
U toejuichen,
hulde aan uw majesteit.
U vervulde al Gods wensen,
Zoon van mensen,
in gehoorzaamheid.

Ria Borkent
Filippenzen 2,5-11



vrijdag

Toen is hij opgevaren

Toen is hij opgevaren.
Zijn tijd op aarde was voorbij,
zijn drieëndertig jaren.
Nu was hij hoog en vrij.

Ons heeft hij nog gezegend
en uit het treuren op doen staan
en uitgezonden langs de wegen
die hij was afgegaan.

En nu gaat het beginnen:
hij liet aan ons per testament
de wereld om voor hem te winnen
tot zij de Vader kent.

Wij staan op eigen benen
en straks wanneer zijn heilig vuur
ons heeft veroverd en doorschenen
is het ons eigen uur.

Tot hij zal wederkomen
is ons zijn aarde toevertrouwd
om te herscheppen naar zijn dromen:
een stad door God gebouwd.

Wij zullen met hem varen
omhoog, zijn nieuwe hemel in,
een eeuwigheid van nieuw jaren.
Dit is maar een begin.

Michel van der Plas





zaterdag

Heer, doe uw liefde uit de doeken

Heer, doe uw liefde uit de doeken,
ontvouw het leven uit het graf;
kom ons in deze tijd bezoeken
met wat uw Geest te kennen gaf
aan mensen van oeroude tijden:
een droom, een teken, een gezicht.
Zo hebt Gij eens uw ingewijden
uit angst en nood weer opgericht.

Zie hoe wij zoeken naar de sporen
van wat Gij eertijds hebt gedaan.
Een kind, in diepe nacht geboren,
in vroege morgen opgestaan,
is dat uw licht in onze dagen?
Wij weten niet meer Wie Gij zijt.
Geef Gij ons antwoord als wij vragen
om stralen van uw heerlijkheid.

Jan Groenleer



zondag

In absentia



Niet alleen achtergelaten
zonder voedsel, toekomst, zorg,
maar bewaard in goede handen
die omarmen, dragen, borgen.

Niet ver weg in hemelsferen
hoog en droog in vaders huis,
maar nabij en zonder einde
in ons, met ons, om ons heen.

Niet te zien door vreemde ogen,
maar te kennen voor wie liefheeft
zij geboden houdt en leeft.

Fiet van Beek

maandag

De vernieuwing

Denk niet aan wat er vroeger is gebeurd;
negeer wat in 't verleden is geschied.
Ik maak iets nieuws: zie dat u dat bespeurt;
het is al aan de gang: merkt u het niet?



Ik baan een weg die de woestijn doorscheurt,
Ik leid rivieren door een wild gebied.
Mijn werk wordt door de dieren goedgekeurd,
daar zelfs de jakhals en de struis het ziet.

Ja, in de zandwoestijn verschaf Ik water,
en in de wildernis breng Ik geklater
van een rivier, om zo mijn volk te drenken.

Door aan mijn uitverkorenen te denken,
het volk dat Ik voor Mij heb geformeerd,
zal Ik door lofprijzing worden geëerd.

Jan Kal

Jesaja 43: 18-21



dinsdag

Gebed om de Geest

*Gij zendt uw Geest uit:
wij worden herschapen
en Gij vernieuwt
het gelaat van de aarde!*

Als wij elkaar overschreeuwen,
doof voor elkanders taal,
als harde woorden ons toesluiten,
laat dan uw Adem ons open maken!

Als onmacht ons beheert
om de taal van de liefde te spreken
en wij niet kunnen luisteren,
laat dan uw Vuur ons zacht maken!

Als ons leven opdroogt en verdort,
en wij worden opgejaagd door de hitte des daags,
waai dan uw Wind door ons hoofd, door ons hart!

Als de aarde verstofft en sterft
in onze handen, ten dode uitgeput,
kom dan met uw Geest en herschep haar,
want

*Gij zendt uw Geest uit:
wij worden herschapen
en Gij vernieuwt
het gelaat van de aarde!*



woensdag

Goedheid is sterker dan slechtheid



*Goodness is stronger than evil;
love is stronger than hate;
light is stronger than darkness;
life is stronger than death,
Victory is ours, victory is ours
through him who loved us.*

Goedheid is sterker dan slechtheid,
liefde sterker dan haat.
Licht is sterker dan duister,
leven sterker dan dood.
Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij
sinds Hij ons liefhad.

donderdag

Vuur en wind

Luister of het begint
ergens zal het gaan zingen
tegen het klagen in
helder en vol geheim

sterker dan harde woorden
warmer dan heet getwist
vuur van andere oorsprong

storm van een nieuw bewegen
dwars op de geest van de tijd
onrust en nochtans vrede

wacht maar en wees bereid



Inge Lievaart



Vrijdag

Wordt heerlijk mens!

Durf onvoorwaardelijk echt mens te zijn
Door al je angst en schaamte af te leggen

Dan doe je vrij je eens gegeven woord
Gestand, zul je de waarheid niets ontzeggen

Worden jouw ja en nee nooit een 'misschien'
Dan zal de leugen het altijd verliezen

Ook lach je dan wanneer men je bespot
Vanwege je geloof en je gewete

Dan hoef je nooit opportunist te zijn
En krijg je vleugels door een rein geweten

Dan zal men later zeggen: 'die wij haatten
deed niets dan goed, hij had ons waarlijk lief,

Hij bad zelfs voor ons toen wij hem vervloekten,
't is onverdraaglijk hoe hij ons vergaf.'

Als men dit van mij zeggen zou, dan was
ik werkelijk mens, dan was ik beeld van God.

Koos Geerds





zaterdag

Taal op de tong

Taal op de tong,
een loflied op de lippen,
prijs ik de dag
voordat het avond is.

Gij die uw Naam
eer aandoet op de aarde,
ik zing de lof
van uw verrijzenis.

Gaat er een licht
de duisternis te boven,
een zon die nacht
en nevel overwint –

ik loof het vuur
dat neerdaalt uit de hoogte
en ook in mij
een nieuwe dag begint.

Jaap Zijlstra



Volg de weg...

Naam uit het vuur

Naam uit het vuur, één eeuwig, Hij alleen,
riep smeekte dreigde zweeg. Riep weer, om antwoord.
Roept water uit de rots, slaat vuur uit steen.

En weer zijn stem – een lichtval uit de wolken.
Tien woorden licht. Daar stonden wij, nog krom van slavernij,
de minsten van de volken.

Een hand van stormwind werd op ons gelegd.
Vuurtongen stonden boven onze hoofden.
Een ander leven werd ons aangezegd.

Van toen af dragers van een visioen
leerden wij, dood na dood opnieuw geboren,
verlangen naar zijn woord, en het te doen.

Er kwam een dag die niets dan einde was.
Van God verlaten hingen wij aan kruisen,
het visioen verwaaid als stof en as.

De wereld draaide verder, dood na dood.
Een kuil vol knoken. Doorgekraste namen.
Na vijftig dagen kwam de ademstoot.

Die schikte onze stukken weer tot een;
blies onbevleete huid over ons heen.
De Naam riep: Mensenkind, sta op je voeten.

Daar stonden wij, om nu voorgoed te gaan
tot aan de verste randen van de aarde
en naar zijn woord te doen wat moet gedaan.

Adem van onbegonnen nieuw begin,
heilige stormwind, laat niet af, doorvuur ons.
Spreek moed, volharding, wijsheid, vrede in.

Huub Oosterhuis
Exodus 3, Ezechiël 37, Handelingen 2



Bronnen

Gereformeerd Kerkboek (startpunt)

Rien van den Berg (red.), *Of de hemel ook open is. Gedichten voor Hemelvaart en Pinksteren.*
Zoetermeer 2002 (2, 4, 7)

Schriftgedichten (3, 8)

Sytze de Vries, Geestig-heden. Miniaturen over Gods Adem. Zoetermeer 2011 (5)

Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow (6)

Jaap Zijlstra, *Van harte brengen wij U lof.* Kampen 1997 (9)

Huub Oosterhuis, *Verzameld liedboek.* Kampen 2004 (Volg de weg)