

Raak mij niet aan

Noli me tangere

Raak mij niet aan,
zei Hij,
kom niet dichtbij.
Ik moet nog naar de Vader gaan.

Raak mij niet aan,
zeg ik,
blijf bij me weg.
Ik ben, jij bent - misschien besmet.

Wie houdt me vast,
ik mis
het samenzijn,
voel anderhalve meterpijn.

God, hou me vast,
in nee en ja,
in diepzee en bij opstaan,
met Passie en met Pasen.



U noemt mijn naam
bij heilig water uit de kraan.
Met kostbaar bloed hebt U, mijn God,
van smet en virus
mij vrijgekocht.

tekst: Ria Borkent

kunstwerk: Heidi Urban Pasterkamp (naar de Piëta uit de
vaste collectie van het Stedelijk Museum Kampen)