

STILLE WEEK [I] MAANDAG

Johannes 1:29 Daags daarop wordt hij Jezus gewaar,
als die tot hem komt;
hij zegt:
zie, het lam van God
dat wegdraagt de zonde der wereld!-

Maandagmiddag, ergens in Jeruzalem,
tegen een muurtje, in de schaduw: een paar vrienden
eten een broodje, tussen alle feestgangers,

als Jezus langs komt. Iemand wijst naar Hem
en zegt: *'Die heb ik ooit in de woestijn gezien,
toen ik daar ben gaan kijken naar Johannes.*

*Johannes werd gevraagd, of hij Elia voorstelde
En toen hij nee zei, wie of hij dan wel was;*

*Johannes heeft toen Jezus aangewezen:
dat hij voor die man bezig was geweest,*

*omdat met hem alle ellende zou verdwijnen
en dat hij het perfecte slachtoffer zou zijn.'*

STILLE WEEK [II] DINSDAG

Johannes 10:10^b ik kom opdat zij leven hebben
en overvloed hebben!-

Dinsdag komen er Grieken in de tempel
die zeer benieuwd naar Jezus zijn, maar Jezus heeft geen tijd:
hij moet hoognodig met zijn vader spreken.

Een stem klinkt uit de Hemel, maar de mensen denken
dat het geonweerd heeft. En Jezus neemt al afscheid
en duikt dan onder in de stille week.

De stad is vol. Het feest gaat vrolijk door
en Jezus naam wordt overal gehoord,

zelfs nu hij niet te zien is. Heel de kudde weet
wat hij gezegd heeft. Hoe hij zich liet kennen:

*'Voor deze schapen zal ik alles blijven geven
totdat ik niets meer heb, en iedereen genoeg heeft.'*

STILLE WEEK [III] WOENSDAG

Johannes 3:16 Want zozeer heeft God de wereld liefgehad
dat hij de Zoon, de eniggeborene,
gegeven heeft,-
opdat ieder die in hem gelooft
niet verloren zal gaan
maar eeuwig leven mag hebben.

Woensdag is Jezus laatste mooie dag
op de olijfberg, samen met zijn vrienden
waar zij nog alle dertien bij elkaar zijn

zolang ze niet verraden zijn. Jeruzalem wacht af
in aanloop naar het feest. Zij zullen straks wel zien
wat er gebeurt. De afloop is geheim.

Maar Nicodemus weet ervan: die heeft hem opgezocht
's nachts, ongezien, want niemand mocht nog weten

wat daar gezegd werd: *God is zelf gekomen
toen hij alle ellende zag. Als God de zoon*

*die straks de dood vindt. En daarna weer leeft.
En als je dat gelooft, kan hij je alles geven.*

STILLE WEEK [IV] DONDERDAG

Johannes 19:15^a Maar dan schreeuwen zij:
hef hem op, steek hem in de hoogte,
kruisig hem!

Donderdagavond, laatste maaltijd. Bij het eten
citeert Jezus voor hen psalm eenenveertig:
'Mijn vriend deelde mijn brood en liet me toen alleen'.

Ze kijken elkaar aan. Ze weten niet
wie hij van alle leerlingen bedoelt
tot Judas opstaat. Die nog ergens heen moet.

De rest gaat naar de tuin. Waar Jezus wordt verraden
en hij weet ook door wie. En dan barst heel de haat los

die hij al jaren aan voelt komen. Straks zal hij daar staan,
het bloed aan alle kanten uit zijn lijf geslagen,

en wordt hij toegeroepen, door een plein vol stemmen:
'De lucht in, aan een kruis, en weg met hem.'

STILLE WEEK [V] VRIJDAG

Johannes 19:19 Pilatus schrijft ook een bord met
opschrift erop
en zet dat op het kruis;
er heeft geschreven gestaan:
Jezus de Nazoreeër,
de koning der Judeeërs!.

Vrijdag. Jezus gekruisigd. Onder een bordje,
dat dit de koning is, die hier gemarteld wordt,
in alle grote talen van het land.

Het wordt hem niet gegund. Men wil de tekst veranderen.
maar daar begint de overheid niet aan:
Pilatus heeft zijn beste regel laten staan.

Maria is erbij. Zijn moeder moet erbij zijn,
de hele lange lijdensweg, tot aan het einde

en hij heeft dorst. Het moet nu haast gebeurd zijn.
De koning drinkt. Hij neemt een slok azijn

en dan is het voorbij. Het is genoeg geweest.
Dus Jezus buigt zijn hoofd, en schreeuwt, en geeft de geest.