

Lied

van de maand *maart* 2019:

Ontferm U over kinderen

GK 259



2018 - 2019

'Ontferm U over kinderen' / GK 259

Kinderen maken wat mee. We kennen de beelden die op ons scherm voorbijkomen. Ze nestelen zich op ons netvlies, ze houden je uit de slaap. Het zijn niet de kinderen die schuldig zijn aan misbruik, mishandeling, geweld en oorlog.

Drie keer klinkt de kyrie-kreet 'Ontferm U over kinderen in heel de wereld, Heer'. Kinderen hebben het nodig dat:

- wij naar hen omzien (couplet 1)
- God en wij onze handen naar hen uitstrekken (couplet 2)
- zij in hun leven alle kans krijgen om te groeien zonder zorgen (couplet 3)

God, de Schepper wordt aangeroepen:

- U ziet de schepping lijden (couplet 1)
- door krachten van geweld is het leven gebroken (couplet 2)
- verleen uw scheppingsdaden glans (couplet 3)

Drie keer klinkt 'Ontferm U'. De eerste twee keer is inhoudelijke toon in mineur: de kinderen lijden aan diepe wonden, zij tasten tussen doden of zij hun ouders vonden. De laatste keer wordt het mineur overstegen: 'Heer, geef het leven alle kans, verleen uw scheppingsgaven glans: het is al bijna morgen!' De melodie is zo geschreven dat de laatste regels van elk couplet steeds twee keer klinken, de tweede een echo van de eerste. Dat geeft die regels kracht: het is nog niet te laat! deze kinderen die tasten tussen doden verdienen het dat wij naar hen omzien met brood en liefde, gebed en daad. Kom in beweging, nu! nu het nog kan!

Dit lied is een kyrielied en een voorbedelied, iedere keer weer als de nood van kinderen in beeld komt, levend en slapend op straat, slachtoffer van seksueel misbruik, van geweld. Bid het bij een bisschoppenconferentie die de nood van hen die ooit kinderen waren zo schrijnend in kaart brengt. Maar: evenzogoed kan het lied klinken bij de doop. Kinderen beginnen hun leven in de kerk doorgaans met de doop. Een feestelijk moment, een mooie dienst, vrede in het hart. Toch is het goed om verder te kijken, over de grenzen heen, letterlijk en figuurlijk. Dan zien we een wereld waarin volwassenen elkaar en kinderen veel leed berokkenen. Dit lied bepaalt je daarbij. Het is een gebed om vrede voor alle kinderen van de wereld.

Het lied is van Noorse afkomst. Via Maarten van Loon, tegenwoordig predikant van de Gkv Wezep, kwam het bij Ria Borkent op tafel en zij maakte er een mooie vertaling van. Zo kon het een plek krijgen in het nieuwe Gereformeerd Kerkboek. De melodie is niet moeilijk aan te leren en te zingen. Passend bij dit mooie lied vol diepgang.

© Steunpunt Liturgie

- Bovenstaande tekst, geschreven door Henk Schaafsma, mag (met bronvermelding) overgenomen worden, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
- Een uitgebreide bespreking is te vinden in EREdienst jg 46 nr 1 (januari 2019), p. 14.
- Begeleiding: in de begeleidingsbundel bij het GK2017 (uitg. VGK).
- LET OP: De overgang van r. 4 naar r. 5 wordt makkelijker met deze notatie: laatste noot r. 4 twee halve noten, begin r. 5 achtste rust gevolgd door inzet:

... ♪ ♪ | ♪ ♪ ♪ ♪
...lij-den. | Help ons om....

Steunpunt liturgie 

Kon. Wilhelminalaan 3-5
3818 HN Amersfoort
t. 033 2586484 (di – do, kantooruren)

e. liturgie@gkv.nl
i. www.steunpuntliturgie.gkv.nl