

	gesproken:	gezongen:	gezongen:
Kyrie			
<i>voorganger (of: ouderling van dienst)</i>	Wij roepen tot God die omziet naar onze wereld: ... Om mensen, vernederd en nergens in tel, om slachtoffers in het spel van machten en meesters:		GK 200 'O, God en Heer almachtig'
allen	Heer, ontferm U!	310k r. 1	
<i>voorganger (of: ouderling van dienst)</i>	Om mensen, niet serieus genomen in hun verlangen naar vrede, niet gehoord in hun protest:		
allen	Christus, ontferm U!	310k r. 2	
<i>voorganger (of: ouderling van dienst)</i>	En om al die kleinen onaanzienlijk, die hopen op U, o God, die de droom bewaren van uw Koninkrijk:		
allen	Heer, ontferm U!	310k r. 3	
<i>voorganger (of: ouderling van dienst)</i>	Zo prijzen wij uw Naam, Heer, onze God, want wij weten: uw barmhartigheid heeft geen einde!		
Gloria			
allen	Eer zij God in den hoge en vrede op aarde bij mensen van zijn welbehagen.		GK 166 'Glorie aan God in de hoogste hemel'