

Liturgische teksten en gebeden

Votum en groet

Votum: Psalm 124:8

Groet: 1 Korintiërs 1:3 *of* 1 Timoteüs 1:2b *of* Openbaring 1:4b,5a *of*
Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in
de eenheid met de heilige Geest. Amen

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Schuldbelijdenis (Laten we de Heer onze zonden belijden)

Barmhartige God en Vader, we erkennen dat we geboren zondaren zijn en uit onszelf niets goeds kunnen doen. Daardoor zijn we niet in staat het goede te doen. Met ons denken en spreken, ons doen en laten hebben we uw geboden overtreden. We staan schuldig tegenover u en onze naasten en vallen terecht onder uw oordeel. Maar over onze overtredingen berouwen ons en we willen met de zonde breken. Van harte verlangen we naar een nieuw leven, een leven waarin we u gehoorzaam zijn. Met een beroep op uw genade en trouw smeken we u: ontferm u over ons en spreek ons vrij. Was ons schoon met het bloed van Jezus Christus, onze Heer. Vernieuw ons steeds meer door de kracht van uw heilige Geest en laat ons lijken op uw Zoon. Dan zullen we met blijdschap leven tot uw eer. [Amen]

Genadeverkondiging

Onze Vader in de hemel bewijst zijn genade in overvloed aan allen die hem daarom vragen. Als u eerlijk uw schuld hebt beleden en met vertrouwen een beroep hebt gedaan op het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, mag u erop rekenen dat al uw zonden werkelijk door God vergeven zijn. Als u echt met uw zonden wilt breken en oprecht de hulp van de heilige Geest verlangt om God en uw naaste lief te hebben, mag u verwachten dat God uw gebed verhoort en u zijn Geest geeft.

Dat verzeker ik u in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Schuldbelijdenis en gebeden om de verlichting met de heilige Geest

A. Heilige God en Vader, we maken ons klein voor u, omdat we vaak en ernstig tegen u hebben gezondigd. We erkennen dat we uw oordeel verdiend hebben. Het zondigen zit ons in het bloed. We waren al schuldig bij onze geboorte, zelfs al zondig toen onze moeder ons ontving. Er leven allerlei slechte neigingen in ons, die tegen u en onze naaste ingaan. Dagelijks overtreden we uw geboden met onze gedachten, woorden en daden. Wat u ons geboden hebt, hebben we nagelaten en wat u ons verboden hebt, hebben we juist gedaan. We hebben zo tegen u gezondigd, dat we het niet meer waard zijn uw kinderen te heten. Wie zijn wij dat we onze ogen durven op te slaan naar u in de hemel.

We belijden u dit met schaamte en het maakt ons klein. Tegelijk geeft het ons reden om u te prijzen om uw ontferming over ons in Christus. Want we weten dat de dood van een zondaar u geen vreugde geeft, maar dat hij tot inkeer komt en leeft. Uw barmhartigheid is oneindig over allen die u aanroepen in vast vertrouwen. Daarom komen we bij u in vertrouwen op onze bemiddelaar uw Zoon Jezus Christus, die als het lam van God de zonde van de wereld wegneemt.

Ontferm u over ons en vergeef al onze zonden om Christus' wil. Was ons in zijn bloed zodat we gereinigd worden. Hul onze naaktheid in de mantel van zijn gerechtigheid om de eer van uw naam. Schrijf uw wetten in ons hart, zoals u hebt beloofd en geef ons het verlangen en de kracht om ze na te leven, om u daarmee te eren en uw gemeente op te bouwen. Vervul uw dienaar met uw heilige Geest, zodat hij uw woord zuiver en onomwonden kan verkondigen. Geef dat we uw woord begrijpen en aannemen. Open daarvoor ons hart.

We bidden u dit, genadige Vader, in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

B. Almachtige God, met diep ontzag komen we bij u, want onze zonden klagen ons aan en ons eigen geweten beschuldigt ons. We weten dat u, als rechtvaardige rechter, iedereen straft die uw geboden overtreedt. Maar u hebt ons bevolen u in alle nood aan te roepen. In uw grote barmhartigheid hebt u ons beloofd onze gebeden te verhoren omdat onze

Heer Jezus Christus dat verdiend heeft. Hem hebt u ons gegeven als bemiddelaar en advocaat. We zien dan ook af van alle andere hulp en verwachten het van hem alleen.

U hebt ons in Christus ontelbare weldaden bewezen. Maar ondankbaar hebben wij dat telkens vergeten. We zijn van u afgeweken en hebben onze eigen verkeerde neigingen gevolgd. Tegen u alleen hebben we gezondigd en gedaan wat slecht is in uw ogen. Heer, kijk niet naar onze zonden, maar sla het oog op uw geliefde Zoon. Luister naar zijn voorbede voor ons en straf ons niet in uw woede.

Werk met uw Geest zo krachtig in ons, dat we onze slechte neigingen steeds meer onderdrukken en een nieuw leven gaan leiden. Open ons hart en verlicht ons verstand zodat we uw woord begrijpen en ernaar leven. Breng genadig allen die van uw waarheid afdwalen tot inkeer om u samen met ons heilig en rechtvaardig te dienen zolang we leven.

Dat bidden we u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Amen.

De tien woorden

Exodus 20:1-17 *of* Deuteronomium 5:6-21

Gebeden om de heilige Geest

A. Almachtige God,

dank u wel voor uw licht
dat schijnt in de wereld,
voor de waarheid
die u hebt bekendgemaakt.

Wij vragen u om ons door uw Geest
wijsheid en inzicht geven.
Maak ons ontvankelijk voor uw evangelie.
Dan kunnen wij begrijpen
wat u te zeggen hebt
en leven als mensen

Liturgische teksten en gebeden

die de waarheid hebben leren kennen.

Wilt u uw dienaar vervullen met uw Geest?
Laat hij uw boodschap zuiver verkondigen,
zonder enige terughoudendheid.

Dat vragen we u in de naam van Jezus.

Amen.

B. Vader in de hemel,

uw uitspraken zijn betrouwbaar,
een lamp voor onze voet,
een licht op ons pad.

We bidden u:
wilt u ons leiden door uw Geest,
zodat we luisteren als u spreekt
en het licht wordt in ons bestaan.

Dat vragen we u
in de naam van Jezus Christus, onze Heer.

Amen

Gebed in de leerdienst

Vader in de hemel,

uw uitspraken zijn betrouwbaar,
een lamp voor onze voet,
een licht op ons pad.

We bidden u:

wilt u ons door uw Geest
inzicht geven in de Bijbel?

Wij denken vaak dat we het zelf wel weten,
we gaan graag onze eigen gang
en houden ons niet aan uw regels.

Wilt u dat kwaad in ons overwinnen?

Leert u ons het gezag van uw uitspraken te erkennen
en ons leven daarop in te richten.

Eeuwenlang is uw goede boodschap
door de kerk vertolkt.

Laat ook in deze kerkdienst
het evangelie voor ons geopend worden,
zodat we volhouden te geloven.

Ontferm u over iedereen die van u afdwaalt
en breng hen tot inkeer.

Dan kunnen we samen met hen
u dienen en levenslang huldigen.

Dat vragen we u
in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Dankgebed

Vader in de hemel,
dank u wel dat u ons en onze kinderen
uw prachtige schepping gaf
als een huis om in te wonen
en dank u wel dat u ons
uit de duisternis geroepen hebt
naar uw wonderbaarlijke licht.

Liturgische teksten en gebeden

Jezus Christus,
dank u wel dat u mens werd
en bij ons hebt gewoond.
Dank voor uw lijden en uw sterven
om verzoening te brengen voor onze zonden.
Dank voor uw overwinning op de dood,
voor uw terugkeer naar de hemel
om daar voor ons op te komen
en ons te beschermen.

Heilige Geest,
dank u wel dat u ons hart vervult,
als geschenk uit de hemel.
Dank voor de vele gaven
die u aan ons uitdeelt.

Wij vragen:
Help ons uw goede boodschap,
die ons bekendgemaakt is,
in ons hart te sluiten
en u, Vader, Zoon en Geest, altijd te eren.

Amen.