

Lied

van de maand *november 2017*:

Gij boden rond Gods troon

LB 725

2017 - 2018



WERELDWIJD

'Gij boden rond Gods troon' - LB 725: Zingen rondom de troon

Iedere gelovige heeft weleens een moment waarop hij denkt: 'Hoe ziet het er in de hemel uit?' Je zou wel eens om een hoekje willen kijken, je zou God wel eens op de troon willen zien zitten. En wie staan er dan om de troon, wie zingen eeuwig Gods lof? Daar gaat dit lied over. Daarom kun je dit lied goed zingen op de laatste zondag van het liturgisch jaar, *Eeuwigheidszondag*. Want we zijn allemaal 'boden voor Gods troon.'

Wie staan er rond Gods troon? Het lied noemt vier groepen:

- **De engelen** - zij hebben er een dagtaak aan om rond de troon van God te staan met hun altijd durende lofzang. Zo dragen zij de glans van Gods aangezicht verder op vleugels van het licht. (Vgl. Jesaja 6: 1-4.)
- **De heiligen van toen** - Zij zijn ons voorgegaan, lang geleden en ook de afgelopen tijd. Zij hebben de aardse strijd gestreden. In hun witte gewaden staan ze in het zoete licht van Gods vriendelijk aangezicht. (Vgl. Openbaring 7: 9-17, 15: 1-4.)
- **De heiligen van hier en nu** - Onderweg naar het nieuwe Jeruzalem stemt de kerk, de gemeenschap der heiligen, in met het hemelse koor. Met hun hele hart loven en zingen zij God tegemoet.
- **Ik** - Wij staan niet aan de zijlijn, we zitten niet op de tribune. Wij zijn, ik ben zanger in dat grote koor rondom de troon. Ook hier zijn we, ben ik ben met hart en ziel Gods liefde toegedaan. Ons, mijn zingen is: beantwoorden aan Gods liefde.

Gij boden

Het is mooi, dat dit lied geschreven is vanuit het perspectief van de zanger, mijn, jouw, uw perspectief dus. Daar kom je pas achter in het vierde couplet. Samen met mijn medezangers ben ik het die de drie andere groepen aanspreekt en hen oproept om vooral door te gaan met zingen, door de generaties heen. Gij hemelboden, oude en nieuwe heiligen, blijf met ons zingen zolang het kan in dit en het komende leven! Om zo God onophoudelijk te loven.

Melodie

Oorspronkelijk is het lied een Engelse klassieker, een onvervalste *hymn die* voor velen bekend zal zijn van 'Songs of Praise'. De melodie zingt heerlijk weg met afwisselend mooie, grote intervallen en veel opstijgende lijnen. Kortom: een melodie die je optilt.

Wereldwijd

Zo is LB 725 een opgetogen lied waarin de kerk van hierbeneden en van daarboven één loflied zingt, uitzierend naar het nieuwe Jeruzalem. In het kader van *Wereldwijd!* is dit lied natuurlijk vooral een *Engelse hymn* maar tegelijk een lied waarin 'wereldwijd' een extra betekenis krijgt. Een prachtig lied dus om op de laatste zondag van het liturgisch jaar, te zingen!

© Steunpunt Liturgie

- Bovenstaande tekst, geschreven door Henk Schaafsma, mag (met bronvermelding) overgenomen worden, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
- De begeleiding is te vinden in het begeleidingsboek bij het Liedboek. Zoek voor bewerkingen (orgel, vocaal) op de naam van de melodie 'DARWALL'S 148TH' of op 'Ye hole angels bright'.
- Luistervoorbeeld: <https://www.liedboekcompendium.nl/lied/725-gij-boden-rond-gods-troon-6.8.5>