

# Leven naar het koninkrijk

Voor veel protestanten zijn Kerst en Pasen de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. We verwachten en vieren de geboorte van Jezus, huilen om het onrecht in ons en de wereld en verwonderen ons over het offer van Gods Zoon. Maar vergeten we niet iets heel belangrijks als we zo inzoomen op het Kerst- en Paasverhaal?



Samen met de Engelse theoloog NT Wright gaan we in de eerste maanden van 2017 kijken naar het leven van Jezus in de evangeliën. Wat leren we van Jezus optreden, hoe praat Jezus over de toekomst, en vooral: **Waarom heeft Jezus het zo vaak over het koninkrijk?**

Het Steunpunt Liturgie biedt materiaal voor een zestal gespreksavonden over dit onderwerp, gecombineerd met een bijbelleesrooster. Het materiaal - dat aansluit op het Advent- en Kerstproject *Maak het mee!* - is grotendeels gebaseerd om Tom Wrights boek 'Hoe God koning werd'. Omdat niet ieder gemeentelid zich een weg zal kunnen en willen banen door dit boek, kunnen de avonden ook zonder uitgebreide voorstudie worden bijgewoond.

Lijkt het je wat om met jouw gemeente in het nieuwe jaar op zoek te gaan naar Gods koninkrijk? Stuur dan een e-mail naar: [liturgie@gkv.nl](mailto:liturgie@gkv.nl).

Het materiaal voor de zes gespreksavonden wordt half december verzonden.

Binnenkort meer informatie op:  
[www.steunpuntliturgie.gkv.nl](http://www.steunpuntliturgie.gkv.nl)



Steunpunt liturgie 

liturgie@gkv.nl ● [www.steunpuntliturgie.gkv.nl](http://www.steunpuntliturgie.gkv.nl) ● 033 2586484 (dit/m do)