

Steunpunt Liturgie

Kon. Wilhelminalaan 3-5
3818 HN Amersfoort
liturgie@gkv.nl



Lied van de maand

september 2014



287 'Rond het licht dat leven doet'



 *vertrouwd raken met het nieuwe liedboek*

Rond het licht dat leven doet...

De aarde begon haar bestaan in woestheid en doodsheid. Toen klonk, in duisternis en chaos, een stem: 'Er moet licht komen'. God sprak en het licht brak door. God schiep licht en daarop kon leven volgen. Lied 287 sluit aan bij deze gave van God, licht dat leven brengt, Licht dat Leven brengt. Rond dat licht komt Gods kerk zondag aan zondag samen. Dit lied van André Troost verwoordt dat:

*Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnen treden, -
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.*

De vrede, de warmte en de veiligheid van Gods nabijheid in zijn huis wordt hier voelbaar gemaakt. Het licht dat leven doet toont zich in het boek van zijn verbond, in het water van de doop, in de tafel met de omringende kring. De coupletten verwoorden dat wij in Woord en sacrament in Gods licht staan. In Woord, Doop en Maaltijd ontvangen we leven en vrede. Zo mogen wij delen in het licht van Pasen. Zo groeten wij elkaar met vrede en delen wij in liefde. God is goed.

© Steunpunt Liturgie

- Bovenstaande tekst mag (met bronvermelding) overgenomen worden in het eigen kerkblad of op het liturgieblad, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
- Het lied is geschreven om aan het begin van de kerkdienst te zingen. Bijvoorbeeld direct voorafgaande aan Votum en Groet.
- De melodie is bekend uit het oude Liedboek. Zie daar 289.
- In *EREdienst* van juli/augustus 2014 is een uitgebreide toelichting bij dit lied verschenen.

Steunpunt Liturgie

Kon. Wilhelminalaan 3-5
3818 HN Amersfoort
t. 033 2586484 (di, wo, do tijdens kantooruren).
e. liturgie@gkv.nl
i. www.gkv.nl