

Lied

van de maand *mei* 2017:

Alle eer en alle glorie

LB 305



V *lammen zijn er vele, één is het licht...*

'Alle eer en alle glorie' - LB 305

Als we iemand toezingen omdat hij jarig is, klinkt het: 'Lang zal hij leven in de gloria.' Weet je wel wat je zingt? 'In de gloria' - dat is het prijzen, het omhoog heffen van de jarige. Een lofprijzing dus.

Het lied van de maand is een lofprijzing op de drie-enige God. Drie keer klinkt het Gloria: geprezen zij de Heer, Vader, Zoon en Heilige Geest. Je zou dit een verjaardagslied voor God kunnen noemen. Zing het op de eerste dag, de opstandingsdag! Maar het is meer: dit lied is ook een geloofsbelijdenis, een klein credo. Als je het zingt, belijdt je het geloof in God drie-enig: Vader, Zoon en Geest.

'Alle eer en alle glorie' is een Gloria-lied. Het Gloria in de kerk is al heel oud. Al vanaf de vierde eeuw wordt het als lofzang gezongen aan het begin van de dienst. Daarvoor was het al een morgenzang. LB 305 is een bewerking van het Gloria door Sytze de Vries. Hij geeft op zijn eigen wijze prachtige beelden aan de levende God. Hij noemt de Vader bij zijn luisterrijke NAAM. Denk hierbij ook aan Mozes bij de brandende braamstruik (Exodus 3). Je moet ook weten, dat de joden de Godsnaam niet uitspreken. De 'Naam' geeft dus heilige nabijheid en heilige afstand aan.

De zoon noemt De Vries ERFGENAAM. Dit verwijst o.a. naar Hebreëën 1,2 waar Christus de 'erfgenaam van al wat bestaat' wordt genoemd. Later in de brief, hoofdstuk 11, en op andere plaatsen in de Bijbel worden *wij* met een NIEUWE NAAM genoemd: mede-erfgenamen. 'Licht uit licht' verwijst naar de geloofsbelijdenis van Nicea. De Geest wordt aangesproken als God die leven doet. Ook hier klinkt de geloofsbelijdenis van Nicea door, '...die Heer is en levend maakt'. Het wijst naar de kracht van God die door de Geest in ons werkt.

De dichter geeft ook het werk van de drie-enige God treffend weer: de Vader roept vrede uit over ons bestaan, de Zoon schenkt ons genade en zo ontvangen we een nieuwe naam, de Geest blaast een vlam aan waardoor we eenheid ademen. Hier wordt de Geest geschilderd als degene die verbondenheid scheidt en vertrouwen voedt.

Elk couplet eindigt met een bede:

- Vader, u bent het Aangezicht vol van licht, wij bidden: zie ons vol ontferming aan.
- Zoon, u bent Licht uit licht, vergezicht, wij bidden: steek ons met uw stralen aan.
- Geest, u bent Levenszon en liefdesbron, wij zijn met stomheid geslagen en wij bidden: maak de tongen los voorgoed.

Willem Vogel heeft als meestercomponist een opgewekte, vrolijke melodie bij de tekst gemaakt. De eerste drie noten zetten de vrolijke toon en het gepunteerde ritme zet dat voort. Zing het in een mooi tempo, waarbij je de halve noten als teleenheid neemt.

© Steunpunt Liturgie

- Bovenstaande tekst, geschreven door Henk Schaafsma, mag (met bronvermelding) overgenomen worden in het eigen kerkblad of op het liturgieblad, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
- Uitgebreide informatie over lied en melodie is te vinden op <http://www.liedboekcompendium.nl>.
- Een goede geluidsopname: <https://www.youtube.com/watch?v=ut13picV3mI>

Steunpunt liturgie



Kon. Wilhelminalaan 3-5

3818 HN Amersfoort

t. 033 2586484 (di, wo, do tijdens kantooruren)

e. liturgie@gkv.nl

i. www.steunpuntliturgie.gkv.nl