

Lied

van de maand *september 2016*:

Vlammen zijn er vele

LB 970



Vlammen zijn er vele, één is het licht...

‘Vlammen zijn er vele’ – LB 970

In de zomer zo nu en dan heerlijk in de vlammen van een kampvuur gestaard? Glas wijn bij de hand, de kinderen met een garend broodje aan de stok of een smeltende marshmallow?

Kennelijk horen (veilig) vuur en peinzen bij elkaar. *Peinzend staarde hij/zij in de vlammen* – het is een cliché maar het is wel waar, het eindeloze bewegen van de vlammen kan zomaar een losse gedachtestroom op gang brengen.

Dit lied sluit hierbij aan. Het biedt, of je nu in de vlammen van een zomers kampvuur staart of naar een herfstige vuurkorf, winters haardvuur of wat kaarslicht, een *begeleid peinzen*:

*Vlammen zijn er vele, één is het licht, licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht, wij zijn één in Christus.*

Zoals er vele vlammen zijn, zo zijn er ook vele ranken, vele gaven, vele leden. En zoals er slechts één licht is, zo is er ook maar één wijnstok, één Geest, één lichaam van Christus. Al die onderdelen dienen elkaar, in navolging van hun Heer want zo zijn zij één in Christus.

Wil je het vakantiegevoel vasthouden, ook nu het leven van alledag weer op gang komt? Zing dan dit lied – het biedt geen theorie, ook al ligt er een heleboel Bijbelse theologie aan te grondslag. Het stimuleert het peinzen, het overdenken. Wil je nog even terug naar dat heerlijke dobberen van de gedachten tijdens het staren in de vlammen? Kijk dan naar de mensen om je heen, al die verschillende vlammen/ranken/gaven/leden. Kijk en peins: één licht, één stam, één Geest, één Heer, één kerk. Neem daar een hapje brood op en een slokje wijn - zo is het.

© Steunpunt Liturgie

- Bovenstaande tekst mag (met bronvermelding) overgenomen worden in het eigen kerkblad of op het liturgieblad, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
- Dit Zweedse lied vraagt om een vloeiende wijze van zingen, één doorgaande beweging.
- Begeleiding: Zie allereerst de begeleidingsbundel bij het Liedboek. En verder het julinummer van *EREdienst* (2016). In de muziekbijlagen zijn een intonatie, een zetting en 5 variaties opgenomen.
- Opnamen zijn er op youtube te vinden. Aanbevolen:
<https://www.youtube.com/watch?v=YdTr60DnRPg> (gemeentezang),
<https://www.youtube.com/watch?v=wMZbLoeRl3A> (combo),
<https://www.youtube.com/watch?v=oRIapXa9vXQ> (meerstemmige koorversie). En voor wie geïnteresseerd is, is hier een goede jazzversie te beluisteren:
<https://www.youtube.com/watch?v=mR-khoUljI>.
- In *EREdienst* van juli 2016 is een uitgebreide toelichting op dit lied (tekst, melodie, achtergronden e.a.) te vinden. Zie voor meer gegevens: <http://www.eredienst.com/index.php/tijdschrift-eredienst>.

Steunpunt liturgie



Kon. Wilhelminalaan 3-5

3818 HN Amersfoort

t. 033 2586484 (di, wo, do tijdens kantooruren)

e. liturgie@gkv.nl

i. www.steunpuntliturgie.gkv.nl